



Filmprogramma Dienstencentrum Senioren 2024 - 2025

Dinsdag 15 oktober, De Beentjes van Sint-Hildegard

Een tragikomedische Nederlandse film uit 2020 met Herman Finkers en Johanna ter Steege, grotendeels in het Twents.

Jan is al 35 jaar getrouwd met Gedda. Hij ontsnapt aan haar over-zorgzaamheid, wanneer hij in een verzorgingstehuis belandt. Tussen zijn demente medebewoners lijkt Jan zijn eigen stem terug te vinden, en dankzij een bevriende arts gaat hij als vrij man door de achterdeur weer naar buiten. Maar hoelang kan hij zijn vrouw ontvluchten?

Dinsdag 29 oktober, Liek achter de badde

Een film gemaakt naar het boek van Harry Töben, dat in 2011 de eerste misdaadroman in het Gronings was. Töben heeft jarenlang in Lemmer gewoond. Als een boerenzoon, zoals dat nog voorkwam in de jaren vijftig van de vorige eeuw, van zijn vader met de broeksriem een pak slaag krijgt, wordt hij letterlijk en figuurlijk getekend voor het leven. Daardoor kan hij geen scherp onderscheid meer maken tussen goed en kwaad.

De film is in het Gronings, maar in het Nederlands ondertiteld.

Dinsdag 19 november Toon Hermans One man show 1980

Een van de beste shows van de legendarische Toon Hermans met o.a. De voorzitter opent (mevrouw Loofhutjes), Tango van het blote kontje, Tennissen, De ornitholoog en Wat ruist er door het struikgewas.

Dinsdag 17 december, Bij de Beesten af

De film toont de overeenkomsten tussen mens en dier

De eerste helft van de film brengt vooral het gedrag van verschillende diersoorten in beeld. De tweede helft spitst zich toe op de mens.

Dinsdag 21 januari, De Dominee

Een Nederlandse speelfilm uit 2004 met Peter Paul Muller, Chantal Janzen, Frank Lammers en een bijrolletje voor Huub Stapel.

De film vertelt het verhaal van Klaas Donkers, een drugsbaron en hoofd van het grootste misdaadsyndicaat in Nederland. De film is gebaseerd op het gelijknamige boek van Bart Middelburg, waarin de opkomst en de ondergang van de Nederlandse drugsbaron Klaas Bruinsma uitvoerig wordt beschreven. De internationale titel is The Preacher.

Dinsdag 18 februari, Keetje Tippel

Een Nederlandse film uit 1975 van Paul Verhoeven, met o.a. Monique van de Ven, Rutger Hauer en Peter Faber.

Het kroostrijke gezin waarvan Keetje Tippel deel uitmaakt, trekt van het Friese platteland naar Amsterdam in de hoop dat ze het daar beter krijgen. Maar al gauw is het armoe troef. Keetje krijgt aanvankelijk werk in een wasserij, vervolgens in een hoedenmakerijtje, waar de baas haar verkracht en tenslotte in de prostitutie, als opvolgster in de broodwinning van haar zus, die uit deze business is weggeschopt.

Dinsdag 18 maart, Michiel de Ruyter

Een Nederlandse historische avonturenfilm uit 2015, geregisseerd door Roel Reiné, met Frank Lammers in de titelrol.

In de Gouden Eeuw is Nederland zeer welvarend en een grootmacht op zee. Na het overlijden van admiraal Maarten Tromp wordt Michiel de Ruyter aangesteld als diens opvolger. Hij behaalt grote successen als admiraal over de oorlogsvloot. In de Republiek is echter een interne machtsstrijd losgebroken tussen de republikeinen en de Orangisten. De Ruyter wordt op een onmogelijke missie gestuurd. Hij sneuvelt in 1676 tijdens de Slag bij Agosta.

Alle filmmiddagen beginnen om 14.00 uur.

Entree is € 5,50 en daarvoor krijgt u ook een kopje thee of koffie.